



Uitgeverij  **DAMON**

Voorjaar 2019

FILOSOFIE
-
RELIGIE
-
POLITIEK
-
GESCHIEDENIS
-
VERTALINGEN



Voorjaar 2019...



4



5



6



7



8



9



Isbn 978 94 6340 166 1
Omvang ± 216 pp.
Prijs ± € 29,90
Gebonden uitgave
Verschijnt in april

Piet Gerbrandy is classicus, dichter en poëziecriticus. Hij vertaalde werk van Quintilianus, Andreas Capellanus, Synesios en Aristoteles, doceert Klassiek en Middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn poëzie is meermalen bekroond. Van zijn hand verscheen bij Uitgeverij Damon *Synesios van Kyrene, Dans die het heeal omkranst, Negen hymnen aan de Ene*.



Boëthius

Troost in filosofie

Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Gerbrandy

Toen de Romeinse filosoof en politicus Boëthius in het jaar 523 ter dood werd veroordeeld door koning Theoderik, besloot hij de hem resterende tijd te besteden aan het schrijven van een boek. *Troost in filosofie* is een fascinerend, experimenteel en aangrijpend werk, waarin de verteller in zijn cel bezoek krijgt van Filosofie, die met hem discussieert over wat er in het leven echt toe doet en welke bewegingsruimte de mens heeft in een strak gereguleerd universum. De dialoog, die steeds wordt onderbroken door beschouwelijke liederen, leidt onverwacht tot een ijzingwekkende climax.

In de Middeleeuwen was *Troost* een van de meest gelezen boeken, maar ook tegenwoordig werkt de combinatie van existentiële urgentie, filosofische diepte en serene poëzie nog als een ongemakkelijke betovering.

Lees verder.....





Pieter Beullens

De sleutel tot Aristoteles

Willem van Moerbeke en de overlevering van antieke wijsheid

Met een voorwoord van Piet Gerbrandy

Hoe kan het dat teksten van bijvoorbeeld Aristoteles na 2400 jaar nog steeds beschikbaar zijn, terwijl er van andere filosofen nagenoeg niets bewaard is gebleven? De lange, vaak moeizame weg die de kennis tot vandaag de dag heeft afgelegd, blijft vaak onbekend.

Isbn 978 94 6340 183 8

Omvang ± 240 pp.

Prijs ± € 24,90

Gebonden uitgave

Verschijnt in april

Pieter Beullens doceert Grieks en Latijn in Antwerpen. Als onderzoeker is hij verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij publiceert over de middeleeuwse en vroegmoderne Latijnse vertalingen van Aristoteles, en over de receptie van de zoölogische en natuurkundige werken van de filosoof in dezelfde periode.

De sleutel tot Aristoteles schetst de overlevering van wetenschap en filosofie sinds de oudheid tot het verschijnen van gedrukte boeken. Willem van Moerbeke en de werken van Aristoteles spelen daarbij een centrale rol. Als man uit de Lage Landen, Europeaan en universeel intellectueel had Willem van Moerbeke een doorslaggevende invloed op de vooraanstaande geleerden van zijn tijd en op de evolutie van het westerse denken. Maar als vertaler nam hij zo'n discrete plaats in achter de auteurs van de oorspronkelijke teksten, dat de impact van zijn werk vaak onopgemerkt bleef. Dit boek geeft Willems verdienste haar terechte plaats in de geschiedenis.

Lees verder.....





Andries Visser

De mens is geest

Kierkegaards humanisme

De mens is geest – Volgens Kierkegaard is dat het meest koninklijke wat er over een mens gezegd kan worden. Iedereen heeft naast een uiterlijk leven ook een minstens zo fascinerend innerlijk leven. Met de relatie tussen die binnen- en buitenkant van het menselijke bestaan heeft Kierkegaard zich intensief beziggehouden. Vandaar ook zijn originele en diepzinnige werken over onderwerpen als angst, liefde, vertwijfeling en vertrouwen.

In *De mens is geest* leidt Andries Visser de lezer op een heldere manier binnen in enkele van de belangrijkste aspecten van Kierkegaards gedachten. Hij laat aan de hand van niet eerder in het Nederlands gepubliceerde brieven en dagboekaantekeningen ook Kierkegaards eigen menselijkheid tot leven komen.

Isbn 978 94 6340 185 2
Omvang ± 256 pp.
Prijs ± € 19,90
Paperback
Verschijnt in maart

Andries Visser is wiskundige en filosoof. Al meer dan veertig jaar wordt hij geboeid door het gedachtegoed van Kierkegaard. Over het werk van Kierkegaard geeft hij samen met zijn vrouw Lineke Buijs lezingen en organiseert hij lees- en studiekringen. Van zijn hand verscheen bij Uitgeverij Damon Vrees en beven en *Wat de liefde doet*.

Lees verder.....



9 789463 401852



Marja Havermans

Sterven als een stoïcijn

Filosofie bij ziekte en dood

Zomaar uit het niets komen ziekte, sterven en dood een leven binnen. Vage buikklasten en een onbestemd gevoel, daarmee gaat Paul (61) naar de dokter. Hij heeft uitgezaaide kanker en is niet meer te genezen.

Sterven als een stoïcijn laat zien hoe Paul en zijn vrouw Marja op stoïcijnse wijze met de ziekte 'dealen'. Daarbij komen vragen aan de orde als: Wat kan je helpen om met een aangekondigde dood om te gaan? Hoe communiceer je met artsen, met vrienden en met elkaar? Wat is kwaliteit van leven? Wat is waardig sterven? Hoe ga je om met euthanasie? Leidraad bij dit alles is de filosofie. Praktische filosofie van de stoïcijnen en van andere filosofen, maar ook eigen filosofische vragen en gedachten van de schrijfster.

Sterven als een stoïcijn is bedoeld voor alle mensen die te maken krijgen met tegenslag, ziekte of dood, om herkenning te vinden en zelf te gaan ontdekken hoe ze op een stoïcijnse manier kunnen omgaan met het lot dat hen treft.

Isbn 978 94 6340 178 4
Omvang ± 176 pp.
Prijs ± € 19,90
Paperback
Verschijnt in april

Marja Havermans is filosoof en tekstschrijver/redacteur. Ze begeleidt socratische gesprekken en interviews, geeft cursussen filosofie en workshops 'In dialoog met ouderen'. Haar man Paul Rouwmaat overleed in 2016 aan alvleesklierkanker. Van haar hand verscheen bij Uitgeverij Damon *Spreken is zilver, vragen is goud, In dialoog met ouderen*.



9 789463 401784



Ambrosius

Zingen moet ons hart

Hymnen

Vertaald door Patrick Lateur,
Onder redactie van Vincent Hunink

Isbn 978 94 6340 163 0
Omvang ± 128 pp.
Prijs € 14,90
Paperback
Verschijnt in april

Patrick Lateur is classicus en publiceert als dichter, vertaler en bloemlezer. Hij vertaalde recentelijk o.a. *De Odyssee*. Van zijn hand verscheen bij Uitgeverij Damon *Goden en Hoeders van de wijsheid*.

Zingen moet ons hart is deel 6 in de serie Monobiblos.

In de 4e eeuw kwam een oude poëzievorm tot nieuwe bloei: de hymne. Niet meer als lied voor een held of antieke god, maar als lofprijzing van de ene, christelijke God. De grootste hymnendichter uit die tijd is Ambrosius, de bisschop van Milaan. In Ambrosius' hymnen blijft de oude cultuur meezingen. Talrijke herinneringen aan de poëzie van Vergilius en Horatius laten dat zien en horen. In het spoor van Ambrosius schreven ook dichters als Prudentius, Sedulius, en Venantius Fortunatus hymnen. Eeuwenlang hielden hun teksten een ereplaats in de liturgie.

Zingen moet ons hart brengt naast de brontekst een vertaling van de veertien klassieke hymnen van de Milanese kerkvader. Daaraan zijn dertien hymnen uit de latere periode toegevoegd. Deze oude lofzangen behoren tot het spiritueel en literair erfgoed van Europa. In de sprankelende vertaling van Patrick Lateur komen ze opnieuw tot leven, voor gelovigen én niet-gelovigen.





Isbn 978 94 6340 212 5
Omvang ± 288 pp.
Prijs € 29,90
Gebonden uitgave
Verschijnt in mei

Paul Verdeyen s.j. is jezuïet en kenner van de Vlaamse mystiek. Hij is emeritus-hoogleraar van het Ruusbroecgenootschap aan de Universiteit Antwerpen. Van zijn hand verscheen bij Uitgeverij Damon *Willem van Saint-Thierry, Godsliefde*.

Geloofsgeheim is deel 10 in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten.



Willem van Saint-Thierry

Geloofsgeheim

Vertaald door Paul Verdeyen s.j.
Inleiding en annotatie door Gueric Aerden o.c.s.o.
en Joost Baneke
Onder redactie van Krijn Pansters en
Gueric Aerden o.c.s.o.

Dat Willem van Saint-Thierry – de uit Luik afkomstige monnik en mysticus – goed op de hoogte was van de theologische problemen van zijn tijd, bewijst zijn in 1127 geredigeerd traktaat, *Sacrament van het altaar*. In de lijn van de innige eucharistische vroomheid van zijn geboortestad, gaat hij dieper in op wat dit 'Geheim van het geloof' ons te zeggen heeft.

In *Edele natuur van de liefde* gaat de auteur dieper in op het wezen van de liefde, welke zonder het geloof eenvoudig niet kan bestaan. In dit jeugdwerk van Willem treft de lezer reeds de frisse aanzetten aan van de grote mystieke synthese die hij meer dan twintig jaar later zal uitwerken in zijn *Gulden Brief*.

Raadsel van het geloof is een diepgravende reflectie van de rijpere Willem op het geloof. Dit geloof aanschouwt nu reeds – zij het op raadselachtige wijze – de heerlijke zegeningen van de toekomstige wereld waarin de Drie-ene God alles in allen zal zijn.

Geloofsgeheim bundelt aldus drie wezenlijke geschriften van één van de grootste denkers die de middeleeuwse christenheid heeft voortgebracht.

Recent verschenen...



Petrarca
*De twee gezichten van
Vrouwe Fortuna*
9789463401388
€ 59,90
Gebonden boek



Jan Peter Schouten
*Aangenaam kennis
te maken*
*De ontmoeting van
Europeanen met het
hindoeïsme in India*
9789463401418
€ 19,90
Paperback



Jan Amos Comenius
Didactica magna
9789463401432
€ 24,90
Gebonden boek



Rob Boschhuizen en
Edwin Koster
Glazen slijpen
*Onderliggende
denkramen in
academisch onderwijs*
9789463401357
€ 18,90
Paperback



Aurelius Augustinus
Huis van barmhertigheid
*Preken over
verschillende
thema's*
9789463401364
€ 44,90
Gebonden boek



Gueric Aerden
School van de liefde
*Cisterciënzers en hun
spiritualiteit*
9789463401395
€ 24,90
Paperback, full colour



Jasper Schaaf
*Actief socialisme
en vrijheid*
*Pleidooi voor hechtere
linkse samenwerking*
9789463401425
€ 17,90
Paperback



Andreas Kinneging
(red.)
De Federalist Papers
*Bakermat van het
moderne
constitutionalisme*
9789463401371
€ 29,90
Paperback



Onno Zijlstra
Een zekere twijfel
Inleiding in de
westerse filosofie
9789463401326
€ 24,90
Paperback



Jim Forest
Leven met wijsheid
Een biografie van
Thomas Merton
9789463401241
€ 29,90
Paperback



Nicole des Bouvrie
Diagnose van de
moderne filosoof
Waarom filosofen
gek zijn
9789463401258
€ 14,90
Paperback



Cicero
Het bestaan van
de goden
9789463401333
€ 24,90
Gebonden boek



Dick Kleinlugtenbelt
Moderne levenskunsten,
Deel 3
De mens en de kunst
van het leven
9789463401296
€ 19,90
Paperback



Hesiodos
Alle goden!
Theogonie
9789463401470
€ 14,90
Paperback



Søren Kierkegaard
Voorwoorden
De crisis, De heer
Phister
9789463401302
€ 27,90
Gebonden met
stofomslag



Henk Haenen
Ubuntu en
Nelson Mandela
Afrikaanse filosofie
van verzoening
9789463401319
€ 24,90
Paperback

**Vertegenwoordiging**

Gerard Pels boekdiensten
06 2376 9142
info@gerardpels.nl

Distributie

Al onze uitgaven zijn leverbaar via
Centraal boekhuis, CBC 't Gulden Boek
of rechtstreeks bij de uitgeverij

Uitgevers

Jenny van de Laar en John van Gortel

Al onze uitgaven staan op de website
www.damon.nl

Kunt u een uitgave niet vinden, heeft u
opmerkingen of andere vragen?
Neem dan contact met ons op.

Postadres

Postbus 1650
5602 BR Eindhoven

Kantooradres

Kanaaldijk-Noord 109 b
5642 JA Eindhoven

T 040 304 60 58

E info@damon.nl

W www.damon.nl

F [facebook.com/uitgeverijdamon](https://www.facebook.com/uitgeverijdamon)

T twitter.com/uitgeverijdamon

