



voorjaarscatalogus 2021



FILOSOFIE | RELIGIE | POLITIEK | KLASSIEKE OUDHEID | GESCHIEDENIS

Voorjaar 2021...



4



5



6



7



8



9





10



11



12

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de (online) boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeverij Damon.

Zie voor meer informatie: www.damon.nl



Isbn 978 94 6340 296 5

€ 29,90 | ± 368 pp.

Paperback

Verschijnt in april



Nico Koning

De waarde van woede

*Over opstandigheid en
rechtvaardigheid*

Met een voorwoord van Hans Achterhuis

Een uiting van woede gold eeuwenlang als zwak en onbeschaafd. Tegenwoordig luisteren we meer naar mensen die in woede ontsteken. We willen weten wat er achter die woede schuilt, ook als die ontspoord of verdwaalt. Deze meer open houding is nu gewoner en tegelijk worden de remmen op woede zwakker. Mensen komen meer dan ooit in opstand bij vermeend onrecht. Die trend past in een lange emancipatiegeschiedenis, waarbij rechtsgevoel en opstandigheid steeds belangrijker zijn geworden.

Terugvoerend op de oudste bronnen van onze beschaving, toont Nico Koning in *De waarde van woede* hoe de houding ten opzichte van woede in de loop van de geschiedenis veranderd is. Hij bespreekt de verschillende houdingen ten opzichte van woede vanuit een heren- en een slavenperspectief. Daarbij vraagt hij zich steeds af hoe we met woede zouden moeten omgaan. Daartoe geeft Koning enkele praktische handreikingen. Zo kunnen we de geschiedenis inzetten om onze eigen woede beter op waarde te schatten.

Nico Koning is andragoloog. Hij doceerde filosofie en ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Eerder schreef hij samen met Hans Achterhuis *De kunst van het vreedzaam vechten*.



Isbn 978 94 6340 291 0
€ 19,90 | ± 176 pp.
Paperback
Verschijnt in februari



Cornelis Verhoeven

Alledaagse mijmeringen

Een keuze uit de onuitgegeven essays - 1953-1956

Samengesteld door Jacques De Visscher
en Jean-Pierre Monsieur

In het Nederlands taalgebied is Cornelis Verhoeven nog steeds een van de belangrijkste filosofen. Hij mijmerde veel en moest daarbij opschrijven wat hij bedacht, waarover hij zat te prakkiseren. Vaak ging het om kleine stukjes, haast aforismen, kleine oefeningen in bezonken verwondering, die hij dan onder een titel bracht. Het waren veelal opstellen van niet meer dan duizend of twaalfhonderd woorden die hij als het ware in één ruk schreef. Soms ook waren die opstellen uitvoeriger.

In zijn ongepubliceerde nalatenschap bevindt zich een tweehonderdtal van zulke pennenvruchten, waaruit voor *Alledaagse mijmeringen* een selectie is gemaakt.

Cornelis Verhoeven (1928-2001) was docent oude talen en hoogleraar in de antieke wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij ontwikkelde in de loop der jaren een breed en zeer waardevol oeuvre aan boeken en artikelen. In 1979 werd hem de P.C. Hooftprijs toegekend.

Lees verder

4^e druk



Cornelis Verhoeven
Inleiding tot de verwondering
9789460360503
€ 19,90
Paperback



Ben Schomakers
Op het tweede oog
Over het denken van Cornelis Verhoeven
9789055733279
€ 24,90
Hardback



Isbn 978 94 6340 295 8
€ 19,90 | ± 160 pp.
Paperback
Verschijnt in mei



Antoon Van den Braembussche

Tekens van het onzichtbare

Essays over kunst en mystiek

In *Tekens van het onzichtbare* dringt kunstfilosoof Antoon Van den Braembussche dieper door in de mystieke dimensie van de kunst. In essays over Rumi, Paul Klee, Anish Kapoor en Paul Celan biedt hij veelzijdige overdenkingen over het onuitsprekelijke in de kunst. Daarin doorbreekt hij meer dan ooit de geijkte grenzen tussen kunst en mystiek, traditie en vernieuwing, religie en atheïsme, tussen westerse en oosterse filosofie.

In een tijdperk waarin het seculiere de bovenhand heeft genomen, blijkt de kunst meer dan ooit te beantwoorden aan de innerlijke noodzaak van een diepere, existentiële en spirituele verkenning. Dat maakt *Tekens van het onzichtbare* een uiterst actueel boek. Het belichaamt tevens een nieuw paradigma in de kunstfilosofie, waarin de systematische verbinding tussen kunst en mystiek centraal staat.

Antoon Van den Braembussche is kunst- en cultuurfilosoof en dichter. Hij doceerde onder andere aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en aan de Vrije Universiteit in Brussel. Van zijn standaardwerk *Denken over kunst* zijn meer dan 20.000 exemplaren verkocht.

Lees verder



Antoon Van den Braembussche
Postmodernisme
Een intertekstueel woordenboek
9789055737901
€ 22,90
Paperback



Wendy Janssen & Onno Zijlstra
Reflecties
25 kunstwerken 24 filosofen
9789460362255
€ 29,90
Hardback



Isbn 978 94 6340 294 1
€ 24,90 | ± 252 pp.
Paperback
Verschijnt in april



Erik Meganck

Religieus atheïsme

*(Post)moderne filosofen over
God en godsdienst*

Hoe komt het dat Feuerbach, Nietzsche, Wittgenstein, Russell, Sartre of andere filosofische zwaargewichten er niet in geslaagd zijn God definitief uit de westerse wereld te vegen?

In *Religieus atheïsme* bespreekt Erik Meganck twaalf invloedrijke (post)moderne filosofen die elk in meer of mindere mate 'atheïst' worden genoemd. Althans, dat leert de karikatuur die men in handboeken en inleidingen vindt. Meganck schoont dit beeld op en biedt aan de hand van hun visie op God en godsdienst een frisse kijk op actuele godsdienstfilosofie, die voorbijgaat aan de moderne spagaat tussen denken en geloven. Dat mondt uit in een rijker atheïsme dan de oppervlakkige variaties op 'God bestaat niet'. God is dood, leve God!

Erik Meganck studeerde filosofie en theologie. Hij was gastdocent aan het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte in Leuven. Thans is hij docent aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanistiek in Antwerpen.



Isbn 978 94 6340 298 9

€ 29,90 | ± 464 pp.

Paperback

Verschijnt in maart



Peter Abspoel

Stiefkind van de rede

*Essays over de voorwaarden
van menselijkheid*

Wat hebben we nodig om ons leven als zinvol te kunnen ervaren? In *Stiefkind van de rede* staat de samenhang tussen menselijke zingeving en traditie centraal. Peter Abspoel laat zien hoe gemakkelijk er een kloof ontstaat tussen wat we *echt* nodig hebben en wat we *denken* nodig te hebben.

In het moderne westerse denken is het geloof in de rede en de vooruitgang over het algemeen de norm. We zijn geneigd traditie te zien in eenvoudige en nostalgische beelden en vooruitgang te denken als de afstand die we daarvan hebben genomen.

In *Stiefkind van de rede* presenteert Abspoel tegen het heersende anti-traditionalisme echter een belangwekkende visie op traditie en zingeving, waarbij hij de lezer uitdaagt mee te denken. In een reeks essays toont hij welke onvervangbare rol traditie speelt in het menselijk leven en de zinvolheid van het bestaan.

Peter Abspoel is cultureel antropoloog en filosoof. Eerder verscheen van zijn hand *Zingeving in het Westen: Traditie, strijdersethos en christendom*.



Isbn 978 94 6340 299 6
€ 29,90 | ± 336 pp.
Hardback
Verschijnt in april



Xenofon

De vorming van Kyros de Grote

Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien
door John Nagelkerken
Met een voorwoord van Andreas Kinneging

In deze grotendeels fictieve, geromantiseerde biografie toont de Griekse schrijver Xenofon (ca. 427- 355 v.Chr.) hoe Kyros de Grote, de stichter van het Perzische Rijk, uitgroeide tot de ideale vorst. Hierin zet Xenofon zijn ideeën uiteen over opvoeding, krijgskunde, staatsmanschap en de ideale staat, vergelijkbaar met de *Staat* van Plato. Hoofddeugden als wijsheid, moed, beheersing en rechtvaardigheid staan daarbij centraal.

Xenofon heeft met *De vorming van Kyros de Grote* een bijzonder invloedrijk werk geschreven. Het kan gezien worden als de eerste historische roman uit de wereldliteratuur, een van de eerste werken in de geschiedenis van de politieke filosofie en het eerste werk in een lange traditie van vorstenspiegels. Eeuwenlang is het boek van hand tot hand gegaan: in de Oudheid was het een van de meest gelezen boeken en altijd werd het beschouwd als een werk dat iedere vorst bestudeerd moest hebben.

John Nagelkerken is classicus en hij was leraar Latijn en Grieks in het middelbaar onderwijs. Bij Damon verschenen eerder zijn vertalingen van Celsus' *De geneeskunst* en Seneca's *Natuurverschijnselen*.

Lees verder



John Nagelkerken e.a.
Celsus
De geneeskunst
9789463400978
€ 39,90
Hardback



Christiaan Caspers
Xenophon
Het diner
9789463402613
€ 16,90
Paperback



Isbn 978 94 6340 300 9

€ 15,90 | ± 128 pp.

Hardback

Verschijnt in april



Aurelius Augustinus

Schrijf me en ik stuur je antwoord

Acht brieven

[Epistulae 29 en 132-138]

Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien
door Arie Akkermans en Hans van Reisen
Met medewerking van Vincent Hunink

Van Aurelius Augustinus (354-430) zijn ruim 300 brieven bewaard gebleven. Daarmee is Augustinus' briefwisseling een van de belangrijkste van de laatantieke cultuur.

Deze uitgave bevat acht brieven. Zes ervan zijn van Augustinus, twee brieven heeft hij ontvangen van hoge bestuurders in het Romeinse rijk. De brieven zijn verschillend in lengte en sfeer. Maar in alle brieven gaat het om belangrijke onderwerpen van het christelijke geloof en van de samenleving. Met een bevriende bisschop probeert Augustinus het vaak bovenmatige alcoholgebruik bij de bevolking aan banden te leggen. En in brieven aan vertegenwoordigers van het Romeins bestuur in Noord-Afrika zet hij zich later als bisschop in voor reclasseringshulp aan zware misdadigers en ageert hij tegen marteling en doodstraf. In twee langere brieven staat hij uitvoerig stil bij het hoe en waarom van Gods menswording en bij de vraag hoe publieke overheidsdienaren zich moeten hoeden voor corruptie ter wille van hun dienstbaarheid aan rechtvaardige vrede.

Arie Akkermans (1924-2020) was priester en classicus. Hij doceerde klassieke talen in het middelbaar onderwijs. *Vincent Hunink* is universitair docent Latijn en Vroegchristelijk Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen. *Hans van Reisen* is studietoelichting aan het Augustijns Instituut.



Isbn 978 94 6340 297 2
€ 29,90 | ± 400 pp.
Hardback
Verschijnt in maart

Verschenen in de serie
Middeleeuwse Monastieke
Teksten (MMT).



Willem van Saint-Thierry,
Aelred van Rievaulx, Isaac van Stella

Ziel

Monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw

Vertaling, annotatie en inleiding Joost Baneke
Onder redactie van Guerric Aerden oco, Friede Cloet,
Guerric Kochx oco, Krijn Pansters en Wim Verbaal

Wat hebben cisterciënzer monniken uit de twaalfde eeuw ons vandaag nog te zeggen over de ziel? Heeft dat nog enig belang in een tijd waarin gezaghebbende wetenschappers beweren: 'Wij zijn ons brein, de ziel bestaat niet'? Wie de moeite neemt deze middeleeuwse teksten over de ziel te lezen, zal merken dat de monniken dikwijls dezelfde vragen hadden als wij. Bijvoorbeeld: Hebben we een vrije wil? Welke invloed hebben de hersenen op ons bewustzijn? Is de ziel wel hetzelfde als het brein? Wat blijft er van ons als persoon over wanneer ons lichaam dood is? Uitgangspunt voor alle drie de auteurs is dat lichaam en ziel onderscheiden kunnen worden, maar toch samen op een of andere manier de mens vormen. Voortbouwend op een rijke schakering aan teksten van voorgangers zoals Origenes, Gregorius van Nyssa, Augustinus, Pseudo-Dionysius de Areopagiet en Constantinus Africanus, zijn deze cisterciënzers op zoek naar een nieuwe taal die uitdrukking geeft aan hun psychologische en spirituele visie op de mens.

Lees verder



Anonymus
Thuis
*Inkeer en de
vorming van het
geweten*
9789463402453
€ 28,90
Hardback



Aelred van Rievaulx
Affectus
*De spirituele kracht van
vriendschap en liefde*
9789460360015
€ 29,90
Hardback



Isbn 978 94 6340 293 4
€ 24,90 | 240 pp.
Paperback
Reeds verschenen

Verschenen in de serie
Søren Kierkegaard Werken.



Søren Kierkegaard

Het begrip angst

Heruitgave in paperback

Vertaald door Jan Sperna Weiland
Geheel herzien door Frits Florin
Eindredactie van Johan Taels en Paul Cruysberghs
Met een nawoord van Frits Florin

Kierkegaard, of zijn pseudoniem Vigilius Haufniensis (de 'wachter' van Kopenhagen), was de eerste die in de wijsgerige antropologie het onderscheid tussen vrees en angst nauwkeurig formuleerde en hanteerde: vrees betekent dat men bang is voor iets concreets, angst dat men bang is voor iets onbekends. Angst slaat op wat mogelijk is, maar er (nog) niet is. Daarom roept de confrontatie met de mogelijkheid van de vrijheid bij de mens angst op: angst voor de eigen mogelijkheden. Angst is een noodzakelijk stadium op weg naar de vrijheid, maar men kan daar ook in blijven hangen. Rond het centrale thema van de angst snijdt Vigilius Haufniensis een hele reeks thema's aan die in de latere geschriften van Kierkegaard uitgewerkt worden.

Jan Sperna Weiland (1925-2011) was dominee, filosoof en rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Frits Florin werkte dertig jaar lang in het vluchtelingenwerk.

Paul Cruysberghs doceerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Johan Taels doceerde filosofie aan de Universiteit Antwerpen.



Bestelformulier voorjaar 2021

Hierbij bestel ik:

ex. Nico Koning, *De waarde van woede*

ex. Cornelis Verhoeven, *Alledaagse mijmeringen*

ex. Antoon Van den Braembussche, *Tekens van het onzichtbare*

ex. Erik Meganck, *Religieus atheïsme*

ex. Peter Abspoel, *Stiefkind van de rede*

ex. Xenofon, *De vorming van Kyros de Grote*

ex. Aurelius Augustinus, *Schrijf me en ik stuur je antwoord*

ex. Willem, Aelred, Isaac, *Ziel*

ex. Søren Kierkegaard, *Het begrip angst*

ex.

Voorletters en naam _____ m / v

Adres _____

Postcode _____

Plaats _____

Datum _____

Ik ontvang graag de gratis DAMON-nieuwsbrief via mijn mailadres

wijzigingen voorbehouden

DAMON-boeken zijn uiteraard verkrijgbaar in de boekhandel.
U kunt deze bestellijst in een gefrankeerde envelop zenden aan:
Uitgeverij DAMON, Postbus 1650, 5602 BR Eindhoven
of bestel via info@damon.nl of telefoon 040 - 304 60 58

Gratis verzending in Nederland en België

**Zie voor onze backlist, informatie en bestelmogelijkheden tevens:
www.damon.nl**



Recent verschenen...



Sjoerd van der Niet
Zo niet, dan toch
Over ons redeneren en wat daar wel en niet logisch aan is
9789463402866
€ 19,90
Paperback



Jeroen Vanheste
Animo
Een kleine filosofie van het spelende leven
9789463402859
€ 19,90
Paperback



Wim Jurg
Onder dezelfde sterren
De laatste heidense senator en zijn christelijke vrienden
9789463402842
€ 24,90
Hardback



Albert-Kees Geljon
Philo van Alexandrië
De schepping van de wereld
9789463402828
€ 24,90
Hardback



Willy Eurlings
Thomas Merton
Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer
9789463402835
€ 29,90
Paperback



Jim Forest
Alles is Genade
Een biografie van Dorothy Day
9789463402873
€ 29,90
Paperback



Gueric Aerden
Bernardus van Clairvaux
Meester in de school van de liefde
9789463402897
€ 19,90
Paperback



Christiaan Caspers
Ovidius
Ibis, Een verwensing
9789463402880
€ 14,90
Paperback

Uitgelicht...

2^e druk



Piet Gerbrandy
Boëthius
Troost in filosofie
9789463401661
€ 29,90
Hardback

2^e druk



Marja Havermans
Sterven als een stoïcijn
Filosofie bij ziekte en dood
9789463401784
€ 19,90
Paperback

5^e druk



Aristoteles
Ethica Nicomachea
9789055735655
€ 24,90
Paperback

3^e druk



Woei-Lien Chong
Filosofie met de vlinderslag
De daoïstische levenskunst van Zhuangzi
9789460362262
€ 29,90
Hardback

2^e druk



Jim Forest
Leven met wijsheid
Een biografie van Thomas Merton
9789463401241
€ 29,90
Paperback

2^e druk



Aurelius Augustinus
Belijdenissen
9789463401227
€ 24,90
Paperback

3^e druk



Søren Kierkegaard
Vrees en beven
9789055737376
€ 22,90
Hardback

2^e druk



Benedictus van Nursia
Regel
Richtsnoer voor monastiek leven
9789460360602
€ 27,90
Hardback



Uitgevers

Jenny van de Laar en John van Gortel

Al onze uitgaven staan op de website

www.damon.nl

Kunt u een uitgave niet vinden, heeft u opmerkingen of andere vragen?

Neem dan contact met ons op.

Postadres

Postbus 1650
5602 BR Eindhoven

Kantooradres

Kanaaldijk-Noord 109 b
5642 JA Eindhoven

T +31 (0)40 304 60 58

E info@damon.nl

W www.damon.nl

F [facebook.com/uitgeverijdamon](https://www.facebook.com/uitgeverijdamon)

T twitter.com/uitgeverijdamon

Vertegenwoordiging Nederland

Gerard Pels boekdiensten
06 2376 9142
info@gerardpels.nl

Vertegenwoordiging en pers België

Epo

+32 (0)3 239 68 74

Voor pers: pers@epo.be

Voor bestellingen: orders@epo.be

Distributie

Al onze uitgaven zijn leverbaar via
Centraal boekhuis, CBC 't Gulden Boek
of rechtstreeks bij de uitgeverij