



najaarscatalogus 2021

FILOSOFIE | RELIGIE | POLITIEK | KLASSIEKE OUDHEID | GESCHIEDENIS

Najaar 2021...



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



Isbn 978 94 6340 301 6
€ 59,90 | 848 pp.
Hardback
Verschijnt 1 november

Verschijnt in de serie
Kierkegaard Werken



Søren Kierkegaard

Afluitend onwetenschappelijk naschrift

Vertaling Jan Marquart Scholtz (†)
Herzien door Paul Cruysberghs en Karl Verstrynge

In 1846 publiceerde Søren Kierkegaard een 'naschrift' bij het twee jaar eerder verschenen *Filosofische kruimels*. Dit werk, afkomstig van dezelfde pseudonieme schrijver Johannes Climacus, zou meteen ook zijn hele werkzaamheid als auteur 'afsluiten'. Omdat het een felle kritiek leverde aan het adres van de filosofische systeembouwers en de redeloze kern van het christelijk geloof in het licht stelde, kreeg het de naam 'onwetenschappelijk' mee.

Afluitend onwetenschappelijk naschrift is één van de meest veelzijdige en omvattende geschriften van Kierkegaard. Het boek vormt een hoogtepunt in zijn oeuvre en betekent tevens een mijlpaal in de geschiedenis van de filosofie. Dankzij zijn scherpe analyse van de menselijke existentie en zijn uitzonderlijk literair talent vestigde Kierkegaard met dit werk zijn naam en faam als grondlegger van het existentiële denken. Tal van filosofen, theologen en literaire auteurs hebben zich tot op vandaag door dit werk laten inspireren.

Tot en met 8-11-2021 geldt een intekenprijs op
Afluitend onwetenschappelijk naschrift.
U betaalt dan slechts €49,90 in plaats van €59,90

Verschenen heruitgaven in paperback

4^e druk



Omvang 176 pp.
Prijs € 19,90



Søren Kierkegaard

Vrees en beven

Vertaling Andries Visser
Eindredactie Frits Florin, Karl Verstrynge

Vrees en beven gaat over geloof. Met zijn pseudoniem Johannes de silentio (Johannes 'van' of 'vanuit de stilte') voert Søren Kierkegaard een dichterlijk denker ten tonele, die tracht door te dringen in de wereld van het geloof. Erover nadenkend hoe het toch komt dat zijn tijdgenoten daar zo snel mee klaar zijn, komt *de silentio* tot de conclusie dat ze het zicht op wat geloven eigenlijk is, totaal zijn kwijtgeraakt.

Søren Kierkegaard

Wat de liefde doet

Vertaling Lineke Buijs en Andries Visser
Eindredactie Udo Doedens, Pieter Vos

Ieder mens heeft behoefte aan liefde; aan geliefd te zijn en lief te hebben. Wie het spoor van de liefde zoekt, vindt in Søren Kierkegaards *Wat de liefde doet* een rijkdom aan inspirerende en opbouwende gedachten.

3^e druk



Omvang 480 pp.
Prijs € 29,90





Isbn 978 94 6340 311 5
€ 19,90 | ± 256 pp.
Paperback
Verschijnt in oktober



Andries Visser

Drijfveren

*Kierkegaard over angst liefde
vertwijfeling geloof*

Wat drijft je, wat beweegt je, bij wat je doet, bij de manier waarop je leeft? Zulke vragen zijn niet zo eenvoudig te beantwoorden, maar ze raken wel de kern van ons leven. Vaak genoeg hebben onze diepste drijfveren te maken met achterliggende emoties, zoals angst, liefde, geloof of vertwijfeling. Over elk van deze vier 'drijfveren' schreef de Deense filosoof Søren Kierkegaard een heel boek, soms zelfs meerdere.

Aan de hand van Kierkegaards ideeën brengt Andries Visser op een eenvoudige manier die drijfveren onder woorden, zodat wat hijzelf van Kierkegaard geleerd heeft voor anderen eveneens van nut kan zijn. Ook wie al bekend is met het werk van Kierkegaard, zal verrast worden door de frisheid van presentatie en de verscheidenheid aan invalshoeken die hier geboden wordt.

Andries Visser is een van de bekendste Kierkegaard-vertolkers van onze tijd. Samen met Lineke Buijs vertaalde hij meer dan tien van zijn werken en enkele daarvan voorzag hij ook van een leesgids.

Lees verder



Andries Visser
De mens is geest
Kierkegaards
humanisme
9789463401852
€ 19,90
Paperback



Thomas van Aquino

Wat maakt gelukkig?

Vertaling en toelichting door Niko Schonebaum

Wat maakt gelukkig? Een grote vraag, eeuwenoud maar altijd nieuw. Een vraag die brandt in het hart van ieder mens, soms als laaiend vuur, soms als kalme waakvlam. Een vraag die zich niet terzijde laat schuiven, maar gesteld, besproken, beantwoord wil worden. Een vraag die voor Thomas van Aquino aan het begin stond van een intellectuele zoektocht naar de zin van het leven. In dit boek deelt hij zijn vondsten en geeft hij antwoord op de vragen: wat is het geluk, wat is ervoor nodig en kunnen we het bereiken?

Niko Schonebaum doceerde klassieke talen in het middelbaar onderwijs, was gastdocent filosofie en retorica aan de Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden. Tegenwoordig is hij docent literatuur en filosofie bij Stichting Landmerk en oprichter en docent bij Ludens Quaerens.

Isbn 978 94 6340 313 9
€ 19,90 | ± 192 pp.
Hardback
Verschijnt in november



Lees verder



Thomas van Aquino
Over het zijnde en het wezen
Proeve van een ontologie
9789463401098
€ 19,90
Hardback



Isbn 978 94 6340 310 8
€ 24,90 | ± 176 pp.
Hardback
Verschijnt in oktober



Bernard Silvestris

De kosmos geschreven

*Een twaalfde-eeuws
scheppingsverhaal*

Vertaald door Piet Gerbrandy
Ingeleid en toegelicht door Piet Gerbrandy en
Guusje van der Meij

De eerste helft van de twaalfde eeuw was een periode van ongebreidelde creativiteit. In Tours aan de Loire schreef Bernard Silvestris het verbluffende werk *De kosmos geschreven*, waarin vrolijke poëzie en filosofische dialogen gecombineerd zijn om een wonderlijk verhaal te vertellen over het ontstaan van het universum en de constructie van de mens, een schepsel dat even breekbaar als inventief is. Bernard baseerde zich op Plato en Boëthius, maar liet zich ook inspireren door de nieuwste inzichten uit de natuurwetenschappen.

Piet Gerbrandy is classicus en dichter. Hij vertaalde werk van o.a. Synesios en Boëthius, doceert Klassiek en Middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. *Guusje van der Meij* is classica. Ze houdt zich voornamelijk bezig met de Latijnse Arthurliteratuur uit de Middeleeuwen.

Lees verder

Winnaar
Homerusprijs
2020



Boëthius
Troost in filosofie
9789463401661
€ 29,90
Hardback



Synesios van Kyrene
Dans die het heelal omkranst
Negen hymnen aan de Ene
9789463400183
€ 14,90
Paperback



Thomas Merton

Zen en de gretige vogels

Vertaald door Willy Eurlings

In *Zen en de gretige vogels* onderzoekt Merton, vaak in samenspraak met zenmeester D.T. Suzuki, de rationele ongerijmdheden van zen. Met Japanse kunst en filosofie, en de geschriften van woestijnvaders, Augustinus, Eckhart en anderen, verkent hij overeenkomsten en verschillen tussen christelijke mystiek en zen.

Isbn 978 94 6340 306 1
€ 19,90 | 216 pp.
Paperback
Verschijnt in september



Verwijzend naar analogieën tussen zen en christelijke mystiek laat Merton zien dat zen ons kan helpen om het christelijk geloof veel meer te zien als een levende ervaring. De nadruk op de leer speelt in de geloofsbeleving van katholieken zo'n overheersende rol dat die aandacht voor de geloofservaring vaak ondersneeuwt. Zen kan ons leren verder te gaan dan de formulering van het geloof, niet om deze te verwerpen, maar om tot grotere innerlijke diepte te komen.

Willy Eurlings is voorzitter van de Stichting Mertonvrienden van de Lage Landen. Hij vertaalde al meerdere teksten van Thomas Merton.

Lees verder



Jim Forest
Leven met wijsheid
Een biografie van
Thomas Merton
9789463401241
€ 29,90
Paperback



Thomas Merton
Bespiegelingen van een
schuldige toeschouwer
9789463402835
€ 29,90
Paperback



Isbn 978 94 6340 308 5
€ 29,90 | ± 400 pp.
Hardback
Verschijnt in november

Verschijnt in de serie
Middeleeuwse Monastieke
Teksten (MMT).



Bernardus van Clairvaux

Bruiloft I

Preken over het Hooglied 1-23

Vertaling Wim Verbaal en Nico Visser osv (†)
Inleiding en annotatie Wim Verbaal
Onder redactie van Gueric Aerden ocsa, Friede Cloet,
Gueric Kochx ocsa, Krijn Pansters (eindredactie)

Met zijn levenswerk, zesentachtig *Preken op het Hooglied*, heeft Bernardus van Clairvaux (1090-1153) een meesterwerk binnen de Latijnse literatuur geschreven. Het legde de basis voor een hele traditie van commentaren op het Hooglied, maar is tevens van groot belang geweest in de ontwikkeling van de christelijke mystiek.

In *Bruiloft I* zijn de eerste drieëntwintig preken vertaald. Zij behandelen de eerste drie verzen van het Hooglied als een aaneengesloten verhaal van zwakte en overgave, van wachten en verwachten. Achtereenvolgens concentreert Bernardus zich op de kus, de zalven, de voorraadkamers en het slaapvertrek. Vaak zijn de beelden zinnelijk maar steeds vormen ze een opstap naar een geestelijke werkelijkheid.

Wim Verbaal doceert Latijnse Taal en Literatuur aan de Universiteit van Gent.

Lees verder



Benedictus van Nursia
Regel
Richtsnoer voor
monastiek leven
9789460360602
€ 27,90
Hardback



Willem van Saint-Thierry, Aelred
van Rievaulx, Isaac van Stella
Ziel
Monastieke psychologie uit de
twaaftde eeuw
9789463402972
€ 29,90
Hardback



Aurelius Augustinus

De laatste visvangst

Verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien
door Hans Tevel en Hans van Reisen

De laatste visvangst bevat de verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie en vormt een drieluik met de eerdere uitgaven *Geef mij te drinken* (1-23) en *Brood om van te leven* (24-54). De verhandelingen over het Johannesevangelie behoren tot het onbetwiste hoogtepunt van de verkondiging in de vroege kerk. De 70 verhandelingen in deze bundel vormen een aaneengesloten toelichting op de hoofdstukken 13 tot en met 21 van het Johannesevangelie. Ze geven een nauwkeurig en kleurrijk beeld van Augustinus als bijbeluitlegger en pastor. Ze werden door Augustinus op verzoek van anderen opgetekend en waren bestemd om elders te worden voorgelezen.

Dit boek biedt van deze verhandelingen de eerste volledige Nederlandse vertaling.

Hans Tevel is als freelance vertaler verbonden aan het Augustijns Instituut.

Hans van Reisen is studiesecretaris aan het Augustijns Instituut.

Isbn 978 94 6340 307 8

€ 39,90 | 400 pp.

Hardback

Verschijnt 23 oktober

Verschijnt in de serie
Augustinus uitgaven.



Lees verder



Aurelius Augustinus
Geef mij te drinken
Verhandelingen 1-23
over het Johannes
evangelie

9789055739745

€ 49,90

Hardback



Aurelius Augustinus
Brood om van te leven
Verhandelingen 24-54 over
het Johannesevangelie

9789463401012

€ 49,90

Hardback



Isbn 978 94 6340 302 3
€ 17,90 | 128 pp.
Hardback
Verschijnt 31 augustus



H.E.S. Woldring

Om de menselijkheid van de cultuur

Het streven naar cultuurvernieuwing bij Comenius, in relatie met rozenkruisers en vrijmetselaars

In samenwerking met E. Ruijsendaal

In dit boek neemt de Tsjechisch-Nederlandse geleerde Jan Amos Comenius (1592-1670) een centrale plaats in. Met zijn filosofie en onderwijsleer wilde hij, in een tijd met langdurige en gruwelijke oorlogen, de menselijkheid in de samenleving bevorderen. Hij kwam ervoor op dat mensen met verschillende levensbeschouwelijke visies konden samenwerken om dit doel te helpen realiseren.

Ook komen rozenkruisers en vrijmetselaars aan de orde. Anders dan de kerken deden, manifesteerden zij een onafhankelijkheid van denken en een streven naar meer menselijkheid in de cultuur. In hun denken en spreken spelen ook de ideeën van Comenius een rol, direct of indirect, kritisch ondervragend of opbouwend, maar altijd inspirerend.

H.E.S. Woldring is emeritus hoogleraar politieke filosofie aan de VU in Amsterdam en heeft verscheidene publicaties over Comenius op zijn naam staan.

Lees verder



Jan Amos Comenius
Allesomvattende onderwijsleer
Didactica magna
9789463401432
€ 24,90
Hardback



H.E.S. Woldring
Jan Amos Comenius
Zijn leven, missie en erfenis
9789460361999
€ 24,90
Hardback



Herman M. van Praag

Mozes' nalatenschap

Mensenrechten in historisch perspectief

Elke fatsoenlijke samenleving respecteert algemene mensenrechten, zoals onder andere vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Maar waar ligt de bakermat van het idee dat de mens grondrechten heeft en waar werden ze voor het eerst nader gespecificeerd?

Isbn 978 94 6340 315 3

€ 24,90 | ± 304 pp.

Hardback

Verschijnt 10 december, op de Internationale Dag van de Mensenrechten



In *Mozes' nalatenschap* betoogt Herman M. van Praag dat de basis voor de algemene mensenrechten niet uit de christelijke Bijbel of de Verlichting stamt, maar uit de Thora. Opgetekend door Mozes, de grootste sociale hervormer aller tijden.

Herman M. van Praag is emeritus hoogleraar psychiatrie aan de universiteiten van Groningen, Utrecht, Maastricht en het Albert Einstein College of Medicine in New York. Hij schreef verschillende boeken over de relatie tussen psychiatrie en religie.

Lees verder



Herman M. van Praag
Slecht zicht
Een hommage aan de twijfel
9789463400992
€ 24,90
Hardback



Philo van Alexandrië
Over de tien woorden
De decalogo
9789460360244
€ 22,90
Hardback



Isbn 978 94 6340 312 2
€ 29,90 | 328 pp.
Paperback
Verschijnt in november

Verschijnt in de serie
De Debatten.



Andreas Kinneging, Paul de Hert,
Maarten Colette (red.)

Kant

Vijftien filosofen over grondslagen en grenzen van de rede

Met bijdragen van Paul Cobben, Maarten Colette,
Paul de Hert, Jacques De Visscher, Michel Huyseune,
Andreas Kinneging, Arthur Kok, Bart Labuschagne,
Donald Loose, Xavier Meulders, Martin Moors, Niels van
Dijk, Ann Van Sevenant, Jozef Waanders en Rob Wiche.

Met Immanuel Kant (1724-1804) bereikt de
westerse filosofie een hoogtepunt en wordt ze
de invloedrijke en solide discipline zoals we die
vandaag kennen.

In *Kant. Vijftien filosofen over grondslagen en
grenzen van de rede* laten academici uit Nederland
en België hun licht schijnen op Kants tijdloze
klassiekers op het vlak van het menselijke
kenvermogen, de ethiek, de esthetica en het recht.
Zij herinneren hierbij aan de beladen tijd waarin
hij leefde en schreef en aan de pennen die Kant
in beroering bracht. Het boek is een veelzijdige
en toegankelijke interpretatie van het glasheldere
denkwerk van een van de grootste filosofen ooit
en brengt kanttekeningen aan bij zijn observaties
alsook ten opzichte van de ideeën die in onze tijd
over zijn werk de ronde doen.

Lees verder



A. Kinneging e.a.
De Federalist Papers
*Bakermat van het
moderne
constitutionalisme*
9789463401371
€ 29,90
Paperback



A. Kinneging e.a.
Thomas Hobbes
*De ik-gerichtheid van de
politieke filosofie*
9789463402521
€ 29,90
Paperback

Reeds verschenen



Omvang 160 pp.
Prijs € 24,90



Chris Hermans (red.)

Vrijheid voor onderwijs

Een uitnodiging tot wisseling van perspectief

Met bijdragen van o.a. Erik Borgman, Ernst Hirsch Ballin, Gert Biesta, Paul Zoontjens

Vrijheid van onderwijs is een thema dat momenteel op veel belangstelling kan rekenen in de pers, politiek en het onderwijs. Waar onderwijs vrij is, gaat dit ten koste van zorg van de staat voor de kwaliteit van onderwijs (deugdelijkheid, toegankelijkheid, gelijke kansen). De auteurs van deze bundel doen vanuit verschillende invalshoeken een voorstel tot wisseling van perspectief: van vrijheid *van* onderwijs naar vrijheid *voor* onderwijs.

Veronica Waleson en Hans van der Linden

Rapporteren en Reflecteren in de Zorg

In minder tijd met meer aandacht

Rapporteren en Reflecteren in de Zorg is een doeboek voor begeleiders in de zorg vol praktijksituaties, oefeningen en theorie. Dit boek ondersteunt je bij het schrijven van rapportages.

Het unieke van de aanpak in dit boek is de verbinding tussen schrijven en reflecteren. Die combinatie zorgt dat goed rapporteren een positief effect heeft op de kwaliteit van de zorg voor cliënten. Je krijgt praktische tips over hoe het rapporteren voor jou en je team beter, leuker én sneller kan. Kortom, hoe je in minder tijd en met meer aandacht kunt rapporteren.



Omvang 120 pp.
Prijs € 19,90





Uitgevers

Jenny van de Laar en John van Gortel

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de (online) boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeverij Damon. Kunt u een uitgave niet vinden, heeft u opmerkingen of andere vragen? Neem dan contact met ons op. Zie voor meer informatie:

www.damon.nl

Postadres

Postbus 1650
5602 BR Eindhoven

Kantooradres

Kanaaldijk-Noord 109 b
5642 JA Eindhoven

T +31 (0)40 304 60 58

E info@damon.nl

W www.damon.nl

F [facebook.com/uitgeverijdamon](https://www.facebook.com/uitgeverijdamon)

T twitter.com/uitgeverijdamon

Vertegenwoordiging Nederland

Gerard Pels boekdiensten
06 2376 9142
info@gerardpels.nl

Vertegenwoordiging en pers België

Epo
+32 (0)3 239 68 74
Voor pers: pers@epo.be
Voor bestellingen: orders@epo.be

Distributie

Al onze uitgaven zijn leverbaar via Centraal boekhuis, CBC 't Gulden Boek of rechtstreeks bij de uitgeverij