



Uitgeverij
DAMON

najaarscatalogus 2022



FILOSOFIE | RELIGIE | POLITIEK | KLASSIEKE OUDHEID | GESCHIEDENIS

DAMON najaarscatalogus 2022



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

Beste Damonvriend,

In deze tijden van oorlog is het niet verwonderlijk dat ook in onze catalogus oorlog en vrede een rol spelen. In **Gandhi, activist en spiritueel leider** volgen we de ontwikkeling van Mahatma Gandhi, waarin moraliteit en geweldloos verzet een grote rol spelen. Hij werd het symbool van de onafhankelijkheidsstrijd van India tegen de Britse overheersing vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Ook Thomas Merton bezon zich in dezelfde eeuw op morele dilemma's ten aanzien van oorlogs- en vredesvraagstukken. Dat komt goed tot uiting in **Vrede in het na-christelijk tijdperk**, dat hij schreef toen op het hoogtepunt van de Koude Oorlog een kernoorlog waarschijnlijk leek.

Over moraliteit en morele dilemma's gesproken: ongeveer tweeduizend jaar eerder spoorde de Romeinse keizer Marcus Aurelius in de tweede eeuw middels zijn persoonlijke aantekeningen zichzelf aan tot het juiste handelen. In **Marcus Aurelius en de Stoa** zien we dat die aansporingen een uitstekende inleiding zijn in het gedachtegoed van de Stoa. Een andere keizer speelt de hoofdrol in **Nieuw Rome**. Daarin zien we hoe het Oost-Romeinse rijk in de vijfde eeuw als nooit tevoren bloeide, maar er door oorlogen en een epidemie slechts één keizerschap voor nodig was om het rijk met het einde te bedreigen.

Omgaan met het einde is ook het thema van **Leve de dood?** en **Over de ziel en de verrijzenis**. De eerste titel behandelt de vraag hoe we omgaan met de vraag of er leven na de dood is en hoe we daarnaar kunnen handelen in onze huidige tijd. De tweede titel stelt dezelfde vraag, maar dan in de vierde eeuw. Uiteraard komen de auteurs van beide werken tot volledig andere conclusies. **In dialoog met de natuur** behandelt daarentegen het begin: het ontstaan van de wereld. Het laat zien hoe vroegchristelijke denkers in de eerste vijf eeuwen van onze jaartelling met het scheppingsverhaal zijn omgegaan.

In de biografie **Herman van Praag, ooggetuige en revolutionair psychiater** lezen we het boeiende verhaal van Van Praag, die zich na zijn ervaringen in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog voornam zoveel mogelijk van het leven te maken. En of dat gelukt is! Tot slot vinden we in **Recluse** nonnen die juist zin vonden in het zich vrijwillig afsluiten van de buitenwereld om een leven te leiden van gebed, inkeer en meditatie.

Hopelijk hebben we hiermee een mooie catalogus voor u samengesteld. Wij wensen u veel leesplezier toe. Graag nodigen we u ook uit een kijkje te nemen op onze vernieuwde website. Die is op alle manieren gemoderniseerd, waarbij vooral de vindbaarheid van onze boeken verbeterd is.

Met hartelijke groeten,
Jenny van de Laar en John van Gortel

Uitgevers



Isbn 978 94 6340 331 3

€ 24,90 | ± 300 pp.

Paperback

Verschijnt in oktober



Elisabeth Bax

Gandhi

Activist en spiritueel leider

Met een voorwoord van Paul van der Velde

'Ik heb de wereld niets nieuws te vertellen. Waarheid en geweldloosheid zijn zo oud als de nacht.'

Deze uitspraak van Mahatma Gandhi is een voorbeeld van de bescheidenheid van de man, die uitgroeide tot de grote leider van het Indiase volk. Hij zette zich onvermoeibaar in voor harmonie tussen hindoes en moslims, voor acceptatie van kastelozen als gelijkwaardige burgers en voor de positie van vrouwen. Met kleinschalige dorpseconomieën en een sobere, vegetarische levensstijl bestreed hij honger en armoede. 'Moraliteit' was bij Gandhi gedurende zijn hele leven de basis van zijn handelen.

In dit boek ligt de nadruk op Gandhi's ontwikkeling van verlegen jongen tot politiek activist en spiritueel leider. We volgen hem langs alle belangrijke gebeurtenissen in zijn kleurrijke leven: van zijn jeugd in India en zijn studententijd in Londen via zijn werk als advocaat in Zuid-Afrika tot de man die miljoenen mensen wist te inspireren tot geweldloos verzet in de strijd tegen de Britse overheersing.

Elisabeth Bax studeerde MO II geschiedenis en maatschappijleer aan de Vrije Leergangen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna studeerde zij af in de sociaal-culturele wetenschappen met het doctoraalexamen 'Vrouw en Beleid'. Een aantal reizen naar India heeft haar geïnspireerd tot een intensieve studie over Gandhi, met dit boek als resultaat.



Isbn 978 94 6340 338 2
€ 19,90 | 192 pp.
Paperback
Verschijnt in oktober



Thomas Merton

Vrede in het na-christelijk tijdperk

*Het boek dat niet mocht
worden uitgegeven*

Vertaald door Willy Eurlings
Met een voorwoord van Jim Forest

In deze tijden van oorlog is dit boek van Thomas Merton actueler dan ooit. Hij schreef het in 1962 toen de Koude Oorlog op zijn hoogtepunt was en het uitbreken van een kernoorlog waarschijnlijk leek. Centraal staat de vraag wat de houding van christenen zou moeten zijn ten aanzien van oorlog en wat ze kunnen doen om zich in te zetten voor vrede. Merton beschrijft hoe het christendom vanaf de begintijd tot in de 20^e eeuw over oorlog heeft gedacht. De vanzelfsprekendheid waarmee velen vaak meegaan in oorlogsretoriek is er sinds het begin van de vorige eeuw niet minder op geworden. Het is tijd voor bezinning over onze drijfveren en er zijn maar weinigen die beter aanzetten kunnen geven voor zo'n bezinning dan Merton. Mertons kloosterorde verbood de publicatie van het boek, omdat het niet passend was dat een monnik zich met dit soort zaken bezighield. Het werd uiteindelijk pas in 2004 uitgegeven.

Willy Eurlings is voorzitter van de Stichting Mertonvrienden van de Lage Landen. Hij vertaalde al meerdere teksten van Thomas Merton.

Lees verder



Jim Forest
Leven met wijsheid
Een biografie van
Thomas Merton
9789463401241
€ 29,90
Paperback



Willy Eurlings
Thomas Merton
Bespiegelingen van
een schuldige toeschouwer
9789463402835
€ 29,90
Paperback



Isbn 978 94 6340 327 6

€ 24,90 | ± 224 pp.

Hardback

Verschijnt in januari 2023



Wim Jurg

Nieuw Rome

Het bijna moderne Oost-Romeinse rijk van de vijfde en zesde eeuw

In de vijfde eeuw na Christus verkruimelde het West-Romeinse rijk, maar het Oost-Romeinse rijk vernieuwde zich, onder leiding van kundige keizers en minstens zo kundige keizerinnen. De hoofdstad Constantinopel groeide. Ondanks alle uitgaven was aan het begin van de zesde eeuw de staatskas beter gevuld dan misschien wel ooit eerder in de Romeinse geschiedenis. Toen kwam Justinianus, 'de keizer die niet van ophouden wist'. Hij draaide de vernieuwingen van de vijfde eeuw terug en probeerde ten koste van alles de verloren westelijke helft van het rijk te heroveren. Ondertussen scheurde in de Syrische en Egyptische provincies de staatskerk in tweeën. En dan was er ook nog een pandemie: de builenpest.

Nieuw Rome beschrijft hoe in de vijfde eeuw het Oost-Romeinse rijk de toekomst leek te hebben, maar in de zesde eeuw één keizerschap voldoende was om de basis van het rijk te ondermijnen.

Wim Jurg is historicus met een speciale interesse in de late Oudheid. *Nieuw Rome* maakt de serie boeken over de late Oudheid compleet. Eerder verschenen *De vierde eeuw, of hoe het christendom staatsgodsdienst werd* en *De lange zevende eeuw, of hoe christendom en islam de macht verdeelden*. Onder dezelfde sterren, *De laatste heidense senator en zijn christelijke vrienden* is bekroond met de Homerusprijs 2021. Daarnaast schreef hij de roman *De bekentenissen van Constantijn*.

Verschenen heruitgaven in hardback

3^e druk



Omvang 200 pp.
Prijs € 24,90



9 789463 403283

Wim Jurg

De vierde eeuw *of hoe het christendom staatsgodsdienst werd*

In de vierde eeuw kreeg het christendom, aan het begin van de eeuw nog een vrij kleine godsdienst, plotseling politieke macht en aan het eind van de eeuw was het de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk geworden. De eeuw die begon met christenvervolgingen sloot af met het verbod de oude goden te vereren. Dit alles had grote gevolgen, tot op de dag van vandaag, voor zowel de staat als het christendom. Was de omvorming van het christendom tot staatsgodsdienst onvermijdelijk, zoals steeds meer christenen meenden, of had het ook anders kunnen gaan? *De vierde eeuw* is een meeslepend boek over een beslissende eeuw in de verhouding tussen staat en christendom.

Wim Jurg

De lange zevende eeuw *of hoe christendom en islam de macht verdeelden*

Dit boek laat zien hoe het christelijke gemeenebest rond de Middellandse Zee, ontstaan in de vierde eeuw, uiteenviel tussen 600 en 750. In 600 leek het christendom nog overal onbedreigd en voor altijd de staatsgodsdienst maar in 750 was de zee verdeeld tussen christendom en islam, bijna zoals die tegenwoordig is verdeeld. Staat en godsdienst bleven met elkaar vervlochten, maar naast de christelijke staten in het noorden was nu in het zuiden de islam de staatsgodsdienst.

3^e druk



Omvang 224 pp.
Prijs € 24,90



9 789463 403290



Isbn 978 94 6340 330 6
€ 34,90 | ± 384 pp.
Hardback
Verschijnt in november



Pierre Hadot

Marcus Aurelius en de Stoa

Vertaald door Maarten van Buuren

Marcus Aurelius, keizer van het Romeinse Rijk in de tweede eeuw na Christus, maakte persoonlijke aantekeningen waarin hij zichzelf aanspoorde tot het juiste handelen. Het is een wonder dat zijn *Aansporingen* bewaard zijn gebleven. Marcus ontleende de richtlijnen voor juist handelen aan de filosofie van de Stoa. Hij had ze geleerd van Epictetus, de grote stoïsche filosoof uit het begin van de tweede eeuw.

In dit boek legt Pierre Hadot, de onbetwiste autoriteit op het gebied van Stoa en Marcus Aurelius, uit dat de *Aansporingen* variaties zijn op de stoïsche leer van de drie disciplines van oordeel, begeerte en handelen. Daarom kan dit boek gelezen worden als een inleiding in de *Aansporingen* en de klassieke Stoa in het algemeen.

Pierre Hadot was een Franse filosoof, gespecialiseerd in de antieke filosofie, in het bijzonder het neoplatonisme. *Maarten van Buuren* studeerde Frans en Nederlands aan de Universiteit van Groningen. Hij was hoogleraar moderne Franse literatuur aan de Universiteit van Utrecht. Zijn belangstelling ligt op het grensgebied tussen letterkunde en filosofie.

Lees verder



Chris Tazelaar
Petrarca
De twee gezichten van Vrouwe Fortuna
9789463401388
€ 59,90
Hardback



Charles Hupperts
en Bartel Poortman
Aristoteles
Ethica Nicomachea
9789055735655
€ 24,90
Paperback



Philippe Lepers

Leve de dood?

Sterfelijk zijn in het YOLO-tijdperk

Is er leven na de dood? Steeds meer mensen in onze moderne westerse cultuur denken van niet. We leven maar één keer en zijn zo in het 'you only live once'-tijdperk beland. Maar als alles eindigt in het grote Niets, heeft ons leven dan nog wel zin? Is het beste dan maar: zoveel mogelijk genieten en maakt dat ons leven dan toch nog de moeite waard?

Isbn 978 94 6340 333 7
€ 24,90 | ± 240 pp.
Paperback
Verschijnt in november



In dit boek onderzoeken we de angst voor de dood en hoe die de afgelopen eeuwen is geëvolueerd. We bekijken hoe denkers, dichters, schrijvers en filmmakers het probleem van de eindigheid hebben proberen op te lossen, vaak op een vreemde en moeilijk acceptabele manier. Uiteindelijk zoeken we hoe het mogelijk is om zin te vinden in het bestaan, wanneer we ervan uitgaan dat we enkel over dit ene leven beschikken.

Philippe Lepers studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie in Leuven en Nijmegen, waar hij promoveerde met een proefschrift over Nietzsche. Hij is momenteel lector aan de VIVES hogeschool in West-Vlaanderen.

Lees verder



Marja Havermans
Sterven als een stoïcijn
Filosofie bij
ziekte en dood
9789463401784
€ 19,90
Paperback



Jeroen Vanheste
Animo
Een kleine filosofie van het
spelende leven
9789463402859
€ 19,90
Paperback



Isbn 978 94 6340 339 9
€ 19,90 | ± 144 pp.
Hardback
Verschijnt in oktober



Gregorius van Nyssa

Over de ziel en de verrijzenis

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Piet Hein Hupsch
Met een voorwoord van Paul van Geest

De Griekse bisschop en kerkvader Gregorius van Nyssa (4^e eeuw na Chr.) beschrijft in zijn dialoog *Over de ziel en de verrijzenis* het gesprek met zijn oudere zus en lerares Macrina in de laatste uren van haar leven. Ze spreken onder andere over de troost bij het sterven van een geliefde, de kunst van het sterven, de ziel als eenheid van de menselijke persoon en het perspectief na dit sterfelijke leven. Deze filosofisch getinte dialoog resulteert in een visie op de onsterfelijke ziel en op het mysterie van de lichamelijke verrijzenis. Gregorius portretteert Macrina daarbij als vrouwelijke en christelijke pendant van Socrates in Plato's *Phaedo*. Deze belangwekkende tekst is nu eindelijk in het Nederlands vertaald.

Piet Hein Hupsch is classicus, neerlandicus en theoloog. Hij promoveerde op een proefschrift over de Heilige Geest bij Gregorius van Nyssa.

Lees verder



Piet Gerbrandy
Boëthius
Troost in filosofie
9789463401661
€ 29,90
Hardback



Charles Hupperts
Plato
Platoonse liefde
Het Symposium en de Phaedrus van Plato
9789460362231
€ 29,90
Hardback



Fred Ledegang

In dialoog met de natuur

*Vroegchristelijke denkers
over het scheppingsverhaal*

De vraag naar het ontstaan van de wereld heeft de mensheid altijd al beziggehouden. Dit boek geeft een overzicht van de wijze waarop vroegchristelijke denkers in de eerste vijf eeuwen van onze jaartelling met het scheppingsverhaal zijn omgegaan.

Isbn 978 94 6340 340 5
€ 34,90 | ± 368 pp.
Hardback
Verschijnt in oktober



Voortbordurend op de inzichten van de oude natuurfilosofen, Plato en Philo, komt in dit boek een breed palet aan christelijke denkers en verklaringen voorbij, waarbij zowel geprobeerd is het scheppingsverhaal letterlijk als allegorisch uit te leggen. We zien bij de behandelde denkers veel overeenkomsten, maar ook verschillen, waarbij het verschil tussen het traditionele christendom en de gnostiek het meest uitgesproken is. Daarbij komen we geregeld thema's tegen die verrassend actueel zijn.

Fred Ledegang studeerde theologie en klassieke talen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij Uitgeverij Damon verscheen zijn vertaling van Philo van Alexandrië, *Over de tien woorden. De decalogo*.

Lees verder



Albert-Kees Geljon
Philo van Alexandrië
*De schepping
van de wereld*
9789463402828
€ 24,90
Hardback



Fred Ledegang
Philo van Alexandrië
Over de tien woorden
De decalogo
9789460360244
€ 22,90
Hardback



Isbn 978 94 6340 309 2
€ 34,90 | ± 416 pp.
Hardback
Verschijnt 5 november

Verschijnt in de serie
Middeleeuwse Monastieke
Teksten (MMT).



Aelred van Rievaulx en Walter Daniel **Recluse**

*Leefregel voor een recluse,
Een merkwaardig mirakel,
Leven van Aelred van Rievaulx*

Vertaling John Biermans en Gueric Aerden ocsa

Recluse bevat drie geschriften waarin Aelred van Rievaulx (1110-1167) de centrale figuur is die als auteur of als protagonist de teksten bindt. Twee van zijn geschriften, *Leefregel voor een recluse* en *Een merkwaardig mirakel*, geven de lezer een inkijk in de boeiende wereld van monialen in het twaalfde-eeuwse Engeland. Monialen zijn nonnen die, afgesloten van de buitenwereld, als kluisnares een leven leiden van inkeer, gebed en meditatie. Aelred schreef de *Leefregel* op verzoek van zijn eigen zus, die een richtsnoer wenste voor haarzelf en de vrouwen die zij vormde. In *Een merkwaardig mirakel*, een verhaal van hoop en vertrouwen in bizarre omstandigheden, wordt Aelred betrokken bij een schandaal in zo'n monialenklooster. *Het Leven van Aelred van Rievaulx*, ten slotte, werd kort na zijn dood geschreven door Walter Daniel, zijn secretaris en verpleger. In deze *vita* tekent hij zijn geestelijke vader ten voeten uit. Deze drie geschriften getuigen elk op eigen wijze van Aelreds affectieve spiritualiteit.

John Biermans is classicus. Gedurende veertig jaar was hij leraar Grieks en Latijn aan de gymnasiale afdelingen in de steden Ede, Amersfoort en Veenendaal.

Gueric Aerden ocsa is cisterciënzermonnik en priester van de abdij van Westmalle. Hij leeft als kluisenaar in de cisterciënzer abdij van Prébenoît (Midden-Frankrijk). Hij studeerde filosofie en theologie en bekwaamde zich in de monastieke geschiedenis en de twaalfde-eeuwse cisterciënzer spiritualiteit.



Henk Haenen

Herman van Praag

Ooggetuige en revolutionair psychiater

Met een voorwoord van René Kahn

Na zijn ervaringen in de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog weet Herman van Praag als Holocaust-overlevende het roer om te gooien. 'Tets van het leven maken!' – het is zijn vurige wens. Dat iets blijkt veel.

Isbn 978 94 6340 332 0
€ 44,90 | ± 608 pp.
Hardback
Verschijnt in november



In deze biografie volgen we Van Praag in zijn ontwikkeling van onzekere jongen naar een zelfbewuste jongeman, van literair actief student tot internationaal befaamd grondlegger van de biologische psychiatrie. Hierbij komt hij zelf ruimschoots aan het woord. We leren hem kennen als strijdbaar, gedisciplineerd en principieel mens, die staat voor zijn waarden en ervoor heeft willen vechten. Maar ook als mens met grote liefde voor zijn gezin en voor het jodendom. Dit tegen de achtergrond van een turbulent tijdsgewricht.

Henk Haenen studeerde geschiedenis en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde op Afrikaans denken: ontmoeting, dialoog en frictie. Bij Uitgeverij Damon verscheen van zijn hand *Ubuntu en Nelson Mandela, Afrikaanse filosofie van verzoening*.

Lees verder



Herman van Praag
Slecht zicht
Een hommage aan de twijfel
9789463400992
€ 24,90
Hardback



Herman van Praag
Mozes' nalatenschap
Mensenrechten in historisch perspectief
9789463403153
€ 24,90
Hardback

Voorjaar 2022...



Ton Vink
*Een leven als
'man of letters'
Biografie van
David Hume*
9789463403191
€ 29,90
Hardback



Hugo Koning en
Bert van den Berg
*De mythen van Plato
Verhalen voor
alle tijden*
9789463403214
€ 24,90
Hardback



Cornelis Verhoeven
*Kleine denkoefeningen
Een tweede keuze uit
de onuitgegeven
essays 1953-1956*
9789463403184
€ 19,90
Paperback



Sybe Schaap
*Als alle
vertrouwen wegvait
Over de waardering
van het burgerschap*
9789463403177
€ 24,90
Paperback



Rinke van der Valle
*Geen dag zonder Bach
Vijftien gesprekken
over een geniale
componist*
9789463403207
€ 19,90
Paperback



Vincent Hunink e.a.
*Aurelius Augustinus
Als een wachtwoord
Vier preken over
christelijke
geloofsbelijdenissen,
[Sermones 212-215]*
9789463403238
€ 14,90
Hardback



Menno Rol
*Filosofie van de
sociale wetenschappen
Verklaren, toetsen,
interpreteren en
oordelen*
9789463403221
€ 34,90
Hardback



Eric Ottenheijm en Theo
de Wit (red.)
*Messianisme als
gevaarlijke herinnering
Bronnen, erfgenamen,
actualiteit*
9789463403160
€ 24,90
Paperback

Afgelopen jaar in herdruk verschenen...

2^e druk



Marguerite Prakke
Lucretius
Leerdicht over de Natuur
9789055737802
€ 24,90
Hardback

2^e druk



Niko Schonebaum
Thomas van Aquino
Wat maakt gelukkig?
9789463403139
€ 22,90
Hardback

7^e druk



Vincent Hunink en
Hans van Reisen.
Aurelius Augustinus
Goed onderwijs
Christendom
voor beginners
9789463401401
€ 18,90
Paperback

2^e druk



Vincent Hunink e.a.
Aurelius Augustinus
Schrijf me en ik stuur je antwoord
Acht brieven
9789463403009
€ 15,90
Hardback

2^e druk



Wim Jurg
Onder dezelfde sterren
De laatste heidense senator en zijn christelijke vrienden
9789463402842
€ 24,90
Hardback

5^e druk



Jacob van Sluis
Leeswijzer bij 'Zijn en tijd' van M. Heidegger
9789055731725
€ 14,90
Paperback

2^e druk



Erik Meganck
Religieus atheïsme
(Post)moderne filosofen over God en godsdienst
9789463402941
€ 24,90
Paperback

3^e druk



Andries Visser
en Lineke Buijs
Søren Kierkegaard
Wat de liefde doet
9789463403146
€ 29,90
Paperback

Uitgevers

Jenny van de Laar en John van Gortel

Al onze uitgaven staan op de website

www.damon.nl

Kunt u een uitgave niet vinden, heeft u opmerkingen of andere vragen?

Neem dan contact met ons op.

Postadres

Postbus 1650

5602 BR Eindhoven

Kantooradres

Kanaaldijk-Noord 109 b

5642 JA Eindhoven

T +31 (0)40 304 60 58

E info@damon.nl

W www.damon.nl

F facebook.com/uitgeverijdamon

T twitter.com/uitgeverijdamon

Vertegenwoordiging Nederland

Gerard Pels boekdiensten

06 2376 9142

info@gerardpels.nl

Vertegenwoordiging en pers België

Epo

+32 (0)3 239 68 74

Voor pers: pers@epo.be

Voor bestellingen: orders@epo.be

Distributie

Al onze uitgaven zijn leverbaar via Centraal boekhuis, CBC 't Gulden Boek of rechtstreeks bij de uitgeverij

Prijswijzigingen en verschijningsdata onder voorbehoud

